



## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Αυτή η εκδήλωση δεν είναι μόνο για Καρκίνους!**

**Σπουδή στο ανθρώπινο σώμα- Πρόληψης Έργα**

**Δια χειρός...ΑΚΟΣ**

Αυτός που αγαπώ  
μου είπε ότι με χρειάζεται.  
Γι' αυτό, προσέχω τον εαυτό μου  
βαδίζω με προφύλαξη  
και φοβάμαι κάθε στάλα βροχής  
μηδά και με σκοτώσει

**Μ. Μπρέχτ**

Ελάτε να συμμετάσχουμε σε ένα διαδραστικό παιχνίδι που αφορά όλον τον ζωδιακό κύκλο. Δεν μας ενδιαφέρουν ημερομηνίες-ορόσημα, συνθήκες και βιογραφίες επιφανών.

Πρωταγωνιστές σε αυτό το παιχνίδι είστε εσείς και μοναδικό εφόδιο σας, οι εμπειρίες σας.

Ελάτε να μιλήσουμε για όσα σηματοδοτούν τη δική σας πορεία, για όσα σας κάνουν δυνατούς και περήφανους.

Ελάτε να θυμηθούμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να φροντίζουμε και ν' αγαπάμε το σώμα μας, ελάτε ν' ανακαλύψουμε το πραγματικό νόημα λέξεων όπως ενημέρωση, πρόληψη, προκατάληψη, ζωή και ελπίδα.

Η ΑΚΟΣ και το βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone σας περιμένουν την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στις 19.00 για ένα απόγευμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

### **Επιτρέψτε μας να συστηθούμε:**

Να σας πούμε δυο λόγια και για εμάς.

Είμαστε μια ομάδα επιστημόνων από το χώρο της υγείας και όχι μόνον, που ιδρύσαμε την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Καρκίνος: Θεραπεία Σώματος και Ψυχής» με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΟΣ» με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την θεραπεία του καρκίνου.

«Ακος» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει θεραπεία.

Θεραπεία σώματος και ψυχής.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και σε όσους αγαπάμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της αξίας της πρόληψης.

Έλα κοντά μας για να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις και τα στίγματα που σχετίζονται με τον καρκίνο.

**Για την ΑΚΟΣ**

**Η Πρόεδρος Δέσποινα Κατσώχη**

### **Τι είναι το Free Thinking Zone- Οίκος Ανοχής Σκέψης**

Ένα concept βιβλιοπωλείο για τη σύγχρονη σκέψη και τέχνη.

Δανείζεται τον τρόπο λειτουργίας των μουσείων παρουσιάζοντας μόνιμες συλλογές βιβλίων και περιοδικές που δημιουργούνται ανάλογα με το 'καυτό' θέμα της επικαιρότητας το οποίο φιλοξενείται κατά καιρούς στον χώρο. Εκπρόσωποι της σύγχρονης ελληνικής και ξένης διάνοησης, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι καλούνται να υποστηρίξουν ζωντανά διαφορετικές και ανατρεπτικές απόψεις, αναζητώντας την ανοχή και τη σύνθεση ως μονόδρομο προόδου για τη χώρα μας. Δανείζεται το όνομά του από τα λιμάνια. Δανείζεται την industrial αισθητική του από τις οικοδομές και τα νεουορκέζικα loft.