

Ο άνθρωπος είναι το σύνολο των πράξεών του, εμείς οι επιστήμονες του χώρου της υγείας, πέρα από το να ασκήσουμε υπεύθυνα τα καθήκοντα μας οφείλουμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνική μας παρουσία, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που στόχο θα έχουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης.

Με αυτό το σκοπό ιδρύσαμε την ΑΚΟΣ. Στα αρχαία ελληνικά, ΑΚΟΣ σημαίνει θεραπεία. Θεραπεία σώματος και ψυχής. Θέλουμε να ενημερώσουμε για την πρόληψη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου και να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις να συμβάλλουμε στην αξιολόγηση της ασθένειας με τη σημερινή γνώση περί καρκίνου, τα σημερινά θεραπευτικά δεδομένα και τους πολλούς αποθεραπευμένους.

Επιθυμία μας να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις και τα στίγματα που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Η στατιστική μπορεί να μην αποτυπώνει τον ανθρώπινο πόνο αλλά ωστόσο μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι. Οι αποθεραπευμένοι της νόσου αυξάνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς. Αρκεί η έγκαιρη διάγνωση για να πολλαπλασιάσουμε τις πιθανότητες επιβίωσης του ασθενή. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.

Η μουσική ενδυναμώνει τη σχέση σώματος και ψυχής και μας φέρνει κοντά με τους άλλους ανθρώπους, έτσι διαλέξαμε τον παγκόσμιο και ερωτικό ρυθμό του ταγκό να μεταφέρει το μήνυμα της αξίας της πρόληψης. Μέσα από αυτήν την παράσταση η ΑΚΟΣ στέλνει το δικό της μήνυμα «Αγαπώ και φροντίζω το σώμα μου», στο πλαίσιο της Πανελλαδικής εκστρατείας της με τίτλο «Σπουδή στο ανθρώπινο σώμα- Πρόληψης έργα».

Η εκστρατεία αυτή, στόχο έχει να μας αφυπνίσει σε θέματα πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου και να μεταφέρει το αισιόδοξο μήνυμα ότι ο καρκίνος δεν είναι πλέον ανίκητος αλλά εξελίσσεται σε μία χρόνια νόσο, η οποία μετρά ήδη πολλούς αποθεραπευμένους. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, αρχίζοντας από τα παιδιά που είχαν νοσήσει στο παρελθόν και τώρα πια υγιείς ενήλικες βρίσκονται ανάμεσά μας, για τα οποία και προσπαθούμε να καθιερώσουμε το ημερολόγιο αποθεραπευμένου και στη χώρα μας.

Ευχόμαστε από καρδιάς να αξιολογήσετε θετικά την προσπάθεια μας και να καταστείτε συνοδοιπόροι μας.